

## Kapstaden

På den södra halvan av jordklotet, i det stora landet Sydafrika, ligger Kapstaden, den sydligaste staden på den afrikanska kontinenten. Den är Sydafrikas äldsta stad och säte för landets folkvalda församling.

### Vinjett

Kapstaden är Sydafrikas största stad med 3,7 miljoner invånare. Staden lever till stor del på turismen och lockar varje år mer än fyra miljoner besökare. Inte minst lockar Victoriamhamnen från mitten av 1800-talet där det finns en mängd butiker och restauranger.

Kapstaden är en modern storstad i Afrika, jordens näst största kontinent. När det gäller Sydafrikas politiska styre delar Kapstaden rollen som huvudstad med Pretoria. I Kapstaden finns parlamentet och i Pretoria sitter presidenten och den administrativa ledningen.

Men Kapstaden består inte enbart av skyskrapor och moderna byggnader. Precis som i många andra Afrikanska länder lever många invånare under usla villkor. Kåkstäderna ligger inte särskilt långt från finanskvartieren men i levnadsstandard är det milslånga avstånd. Det finns flera liknande områden i Kapstaden och den äldsta heter Langa från 1920-talet. Här bor det nästan 50 000 människor. Varje dag är en kamp för överlevnad och många bor i skjul tätade med tidningspapper eller gräs.

Ca 40 km söder om Kapstaden ligger Godahoppsudden. Det är här kraftmätningarna ofta blir intensiva när Atlanten möter Indiska oceanen. Här ligger också ett slott, Godahoppsslottet från slutet av 1700-talet, med många militärhistoriska monument och lokala konstsamlingar.

En annan historiskt intressant plats i Kapstadens närhet är Robben Island. En fängelseö med en mörk historia, bland annat kopplad till apartheid. Det vill säga det rasåtskillnadssystem som gällde i Sydafrika mellan 1948 och 1994. Här satt nämligen frihetskämpen Nelson Mandela fängslad tillsammans med anti-apartheidaktivisten Walter Sisulu. Mandela frigavs 1990 och blev fyra år senare Sydafrikas president.

För den som besöker Kapstaden finns det mycket att se. Tar man sig med linbanan upp på Taffelberget har man en vidunderlig utsikt över hela staden på 1 000 meters höjd. Är man mer intresserad av exotiska djur rekommenderas Boulders Beach där man kan bekanta sig med pingviner. Eller, för den mer vågade, är kanske en tripp till Cheetah Outreach och en träff med de stora kattdjuren att föredra. Vi vet att det i början av förra seklet fanns fler än 100 000 geparder i världen men att antalet nu är nere under 10 000.

Kapstaden är också känt för sin stora botaniska trädgård i Kirstenbosch. Trädgården har till uppgift att bland annat odla och vårda många av de ofta sällsynta växter som är unika för den sydafrikanska floran.

Vårt korta besök i Kapstaden är över och vi packar väskorna och fortsätter vår upptäcktsfärd.